

Åbningstale af Githa Nelander ved ferniseringen af Amatørudstilling 2019, 2019-01-12

Et stærkt og levende kulturliv, som beriger borgerne, er en væsentlig drivkraft i udviklingen af Næstved Kommune.

Det er fundament for styrkelse af andre områder i kommunen, som turisme, bosætning og erhvervsliv, og det skal vi i højere grad sammentænke til en fælles styrke.

Det er en vigtig hjørnesteen for viden, dannelse og udvikling, hvor man samtidig er med til at gengive byens og nutidens historie.

Dette sker i højeste grad gennem kunst og billedfortælling, og historien er vigtig for at kunne give os alle en identitet og en fortælling.

Kultur- og Demokratiudvalgets fokusområde er at udvikle Næstved by som en kulturhovedstad, som også inddrager de mange lokalområder. Og vi er stærkt på vej!

Men vi kan ikke gøre dette alene med politiske strategier og økonomi. Vi har brug for jer, der har talentet, og som med kreativitet bidrager til den kulturelle udvikling. I er fundamentet for, at det lykkes, og vi understøtter talent her i Næstved Kommune.

Inden jeg kom her i dag, har jeg smugkigget på et par af de billeder, der er offentliggjort. De har alle skabt refleksion og dannet en fortælling – min egen fortælling. Jeg har fået lov til at bruge mine sanser og følelser, og enkelte har givet flashback til egne oplevelser.

Birte Bondes billede af kvinden i vandkanten rammer mig lige der, hvor jeg finder det mest fredfyldt, men også der, hvor havet giver mig energi, så jeg genkender mig selv i kvinden.

Bodil Brasks billede med blomsten i hængslet på den grønne dør gør mig nysgerrig på, hvad er der bag døren?? Og jeg glæder mig til, at Bodil åbner døre for mig.

Dorthe Søgaards abstrakte billede bringer mig ned af memory lane til de vinterdage, hvor jeg stod på skøjter på andedammen.

Merete Foxmars billede af den gamle mand på træstubben med en usynlig hund giver mig et billede af sorg og afsavn.

Vagn Johansens billede af mønter på en sten bragte mig til fortællingen om Jens Vejmand ...

Fælles for alle billederne er, at de bidrager med flere historier afhængigt af den, der ser det. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det i vores travle hverdag er sundt at stoppe op og lade fantasien og sanserne få frit løb, og I er med til at give os denne inspirerende pause.

Det er derfor med stor respekt, jeg står her i dag. Respekt for, at I vil dele jeres værker og fortællinger med alle os andre. Respekt for, at I bidrager til vores kulturelle indsats og udvikling, og så sandelig respekt for jeres talent.

På Kultur-og Demokratiudvalgets og egne vegne vil jeg takke jer og ønske jer en rigtig god fernisering.